

Etzioni en Reich als wegbereiders voor goed burgerschap

Van onze redacteur
Amsterdam

Hans Dijkstra staat niet alleen in zijn visie dat betrokken burgerschap bijdraagt aan een oplossing van de huidige crisis.

Vorige week schreef hoogleraar algemene economie en SER-kroonlid Lans Bovenberg (CDA) in deze krant een betoog over de crisis van wat hij de ego-economie noemt. Zijn medicijn: burgers moeten weer deugdzaam en dienstbaar willen zijn aan het collectief. Omdat het duurzame ge-

luk van de een verborgen ligt in dat van de ander. Mensen moeten weer verantwoordelijkheid willen dragen, voor zichzelf en de anderen. Net als de voormalige CDA-leider en premier Jan Peter Balkenende putten Dijkstra en Bovenberg inspiratie uit het werk van de Italiaan Amitai Etzioni en zijn communitarisme.

Etzioni nam de Amerikaanse samenleving van de jaren tachtig onder de loep en constateerde dat waar individuele rechten worden gekoesterd de bijbehorende sociale verantwoordelijkheden

ernstig werden verwaarloosd. Die balans moet weer worden hersteld. Het gedachtegoed van Etzioni bracht Balkenende als premier ertoe een lans te breken voor 'burgermansfatsoen'.

Engeland kent sinds enige tijd zogeheten wijkondernemingen die bestuurd worden door bewoners. Zij dragen financiële zeggenschap en verantwoordelijkheid voor een buurt. Die aanpak is een inspiratie voor de zittende regering-Cameron. Nederland kent ook enkele voorbeelden, zoals een buurtcentrum in Zwolle,



Robert Reich Foto: Bloomberg

de gemeente Peel en Maas, en woningbouwvereniging Gelderland. Minister Donner van Sociale Zaken staat positief tegenover dergelijke initiatieven waarin burgers de zaken overnemen van zogeheten professionals.

Een andere inspiratiebron voor verantwoord burgerschap is Robert Reich, oud-staatssecretaris van werkgelegenheid onder Bill Clinton. In zijn boek *Superkapitalisme* beschrijft Reich hoe de mens als consument en belegger succesvol is maar als burger tekortschiet.

